

***Ben je leerling?
Lees de achterzijde!***

Betreft: Kiezen voor Latijn in het eerste middelbaar

Beste ouder
Beste leerkracht van het zesde leerjaar
Beste directie

Elk jaar verlaten kinderen de basisschool om met grote verwachtingen de overstap te maken naar de 'grote school'. De stap naar het secundair onderwijs is voor hen een hele uitdaging. Er is niet alleen de schoolkeuze, maar ook de vraag welke vakken te kiezen. Het eerste middelbaar bestaat immers uit basisvakken zoals wiskunde, Frans en Nederlands, maar ook uit een keuzegedeelte. In dat keuzegedeelte kan de leerling voor Latijn kiezen.

Waarom zou een leerling van het zesde leerjaar basisonderwijs een keuze maken voor het vak Latijn?

Latijn is in de gedachten van velen verbonden met het vanbuiten leren van eindeloze reeksen van woorden en het toepassen van saaie grammaticale regels. *Wat is daar nu het nut van?* Voor sommigen hangt er aan de studie van Latijn zelfs nog iets vast van het eliteaire. Niets is echter minder waar.

Het loont – ook vandaag – meer dan de moeite om te kiezen voor de studie van Latijn:

- Latijn staat open voor alle jongeren, wat ook hun sociale of culturele achtergrond is. Wat wel verwacht wordt van de leerlingen is dat ze graag taal doen en door geschiedenis geboeid zijn.
- Latijn leren is logisch denken, extra inzicht verwerven in vreemde talen en in het Nederlands. Leerlingen worden ook goed voorbereid op toekomstige vakken zoals anatomie, plantkunde en literatuur.
- De studie van Latijn vraagt van de leerlingen inzet en doorzettingsvermogen. Leerlingen *leren leren*.
- Kiezen voor Latijn en LatijnLABO op GO! Geel is kiezen voor een relatief kleine klasgroep met extra ondersteuning en extra keuzemogelijkheden zoals FUN (meer informatie via www.gogeel.be).

**Leerlingen van het zesde leerjaar kunnen op onze school kennismaken met Latijn op woensdagnamiddag 16 maart van 13u tot 15u. Inschrijven kan via www.gogeel.be.
Meer informatie vindt u aan de achterzijde.**

Aarzel niet om ons te contacteren bij verdere vragen.

Groeten

Jan Gys, Elisabeth Van Dijck en Jack Thora
Leerkrachten Latijn GO! Geel



Ben je ouder, leerkracht van het zesde leerjaar of directie?

Lees de achterzijde!

Beste leerling van het zesde leerjaar

In onderstaande kader staan enkele vragen.
Duid voor elke vraag jouw antwoord aan met een kruisje.



- Hou je (een beetje) van geschiedenis?*
- Wil je graag een katapult voor Caesar ontwerpen of Romeins koken?*
- Wil je meer weten over de mythische wezens en de toverspreuken uit Harry Potter?*
- Vind je de lessen Frans of Engels wel leuk?*
- Hou je van de films van Percy Jackson?*
- Lijkt het jou leuk om een oude taal te leren?*

<i>Ja</i>	<i>Weet ik niet.</i>	<i>Neen</i>

Antwoord je op bijna alle vragen 'Ja', dan kan Latijn in het eerste middelbaar een goede keuze zijn voor jou.

Wil je graag verder kennismaken met dit boeiende vak en deze studierichting?

Op woensdag 16 maart (13u-15u) kan je op onze school een eerste lesje Latijn en LatijnLABO volgen. Je ontmoet er ook de leerkrachten Latijn en je kan al je vragen stellen over deze boeiende richting in het eerste jaar.

Inschrijven kan online via www.gogeel.be. Let op: Het aantal plaatsen is beperkt!

(Je kan alleen inschrijven als je een leerling bent uit het zesde leerjaar.)

Vriendelijke groeten

Jan Gys, Elisabeth Van Dijck en Jack Thora
Leerkrachten Latijn GO! Geel

